

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

«Το Ενεργειακό Μέλλον της Κύπρου»

Είχα πρόσφατα την ευκαιρία να διαβάσω το πολύ αξιόλογο και ομολογουμένως δυνατό βιβλίο του Δρ Ανδρέα Πουλλικκά «Το Ενεργειακό Μέλλον της Κύπρου». Στο βιβλίο του αυτό, ο Δρ Πουλλικκάς πραγματεύεται και αναλύει με επιστημονικό και τεκμηριωμένο, αλλά προσιτό στον κάθε αναγνώστη τρόπο, την ενεργειακή κατάσταση στη χώρα μας σήμερα και υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις ως προς το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η ενεργειακή πολιτική της χώρας μας ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναμένονται στα επόμενα χρόνια και οι οποίες προκύπτουν από τις κλιματικές αλλαγές, το περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και το ευρωπαϊκό ενεργειακό θεσμικό πλαίσιο.

Οι θεωρήσεις κι οι προσεγγίσεις του συγγραφέα είναι εναρμονισμένες με την εξαγγελθείσα ενεργειακή πολιτική της Ευρ. Ένωσης, που κύριο συστατικό της είναι η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Πώς μπορεί η Κύπρος να αναπτύξει μια αειφόρο ενεργειακή πολιτική βασισμένη στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το κόστος που ο Κύπριος πολίτης θα κληθεί να επωμιστεί; Αυτό το κείμενο ερώτημα είναι ο κεντρικός άξονας προσέγγισης του ενεργειακού ζητήματος στη χώρα μας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι αναλύσεις και προσεγγίσεις του Δρ Πουλλικκά. Η προσεκτική συνεκτίμηση του κόστους κάθε πολιτικής για τον Κύπριο πολίτη είναι εμφανής σε όλες τις αναλύσεις του συγγραφέα, κάτι που τον κατατάσσει στη σφαίρα της πραγματικότητας και όχι στην καθαρά θεωρητική και ακαδημαϊκή θεώρηση των πραγμάτων.

Το βιβλίο, χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες που καταπιάνονται με τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας, την πυρηνική ενέργεια, το περιβάλλον, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, και την προτεινόμενη ενεργειακή πολιτική για την Κύπρο. Ο Δρ Πουλλικκάς αναλύει τι πρέπει να κάνει η Κύπρος α-

«Όχι» στην πρόταση της ΟΕΒ

Αγαπητή σύνταξη,

Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΟΕΒ (Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων) θεωρεί επιβεβλημένη την επέκταση του τουριστικού ωραρίου για τα καταστήματα, ως μέτρο αναχαίτισης της ανεργίας και αναθέρμανσης της αγοράς στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Και εκφράζει παράλληλα την πεποίθησή πως το Υπουργείο Εργασίας θα υιοθετήσει την πρότασή της...

Για να γίνει πιστευτή όμως η «αγαθή» πρόταση της ΟΕΒ έπρεπε πρώτα να αποβάλει από τις τάξεις της τους επιτιδήειους Κύπριους εργοδότες που εκμεταλλεύονται ασύδοτα τις χιλιάδες αλλοδαπούς και κοινωνικούς και εκ των οποίων, η πλειοψηφία δεν απολαμβάνει ούτε τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα...

Πάντως, εγώ δεν περιμένω τίποτε το θετικό από αυτή την εισήγηση, διότι όλα γίνονται εκ του... πονηρού!!



Ευχαριστώ
Κυριάκος Πολυκάρπου
Πέρα Ορεινής

ναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που για την Κύπρο σημαίνει πρωτίστως την ηλιακή ενέργεια. Απαντά επίσης το ερώτημα κατά πόσο η πυρηνική ενέργεια είναι εφικτή για την Κύπρο και ενδιατρίβει στο πολύπλοκο θέμα των κλιματικών αλλαγών μέσα από τη θεματική ενέργεια και περιβάλλον. Ο συγγραφέας εξηγεί με τεκμηριωμένο και σαφή τρόπο ποια είναι τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου και πώς η Κύπρος θα μπορέσει να εφαρμόσει μελλοντικά την οικονομία του υδρογόνου. Καταπιάνεται επίσης με θέματα ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, την οποία αναλύει με λεπτομέρεια, και αναλύει πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η παγκόσμια και ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες πιεστικές και εντεινόμενες προκλήσεις.

Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει, το ενεργειακό μοντέλο που βασίστηκε κυρίως στα ορυκτά καύσιμα και στήριξε τη μέχρι τώρα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου, αποδεικνύεται σήμερα αναποτελεσματικό, σπάταλο, άκαμπτο, καταστροφικό για το περιβάλλον και ανίκανο να ανταποκριθεί στις σύ-

γχρονες εξελίξεις και τις προσδοκίες των πολιτών. Η ώρα μηδέν για το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου έφτασε. Ενεργειακοί, περιβαλλοντικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί λόγοι επιβάλλουν την ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Η στροφή προς ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα μας. Οσο νωρίτερα το αντιληφθούμε ως κράτος και ως κοινωνία τόσο ευκολότερα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τόσο χαμηλότερο θα είναι το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος που θα πρέπει να καταβάλουμε.

Χωρίς μακροχρόνιο και ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, μια χώρα είναι καταδικασμένη να υποστεί τις μεγάλες οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Ο περιορισμός της σπατάλης, η ορθολογική χρήση της ενέργειας και ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων στη χάραξη ενεργειακής πολιτικής αποτελούν, σύμφωνα με το Δρ Πουλλικκά αδήριτη ανάγκη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχουν φτάσει σήμερα σε υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας, όχι μόνο απαντούν στις

περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά παρέχουν και διεξόδους σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενα υγρά καύσιμα και ευνοούνται επίσης από το νέο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό που καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα τους στο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε χώρας και βαρύ πρόστιμο για τους ρύπους.

Η Κύπρος, αναφέρει ο συγγραφέας, παρακολουθεί τις ενεργειακές εξελίξεις με αμνηχανία και έλλειψη επαρκών αντανακλαστικών, συντονισμού, τεχνολογίας και στρατηγικής. Είναι σαφές ότι έφτασε η ώρα των αλλαγών. Ο επανακαθορισμός των ενεργειακών προτεραιοτήτων της Κύπρου θα πρέπει να στοχεύει μεταξύ άλλων στη σταδιακή απεξάρτηση από τα υγρά καύσιμα, στον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης και στη χρήση της αποκεντρωμένης ηλεκτροπαραγωγής και της αύξησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το βιβλίο, που αποτελεί μια συλλογή από μελέτες και δημοσιεύματα του συγγραφέα, ταξινομημένα σε μια λογική σειρά και απλά διατυπωμένα για να γίνονται κατανοητά από τους απλούς πολίτες χωρίς ωστόσο να χάνουν την επιστημονικότητά τους, αποτελεί υποχρεωτικό αναγνωστικό υλικό για καθένα που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το ενεργειακό ζήτημα της Κύπρου. Με το βιβλίο του αυτό ο Δρ Πουλλικκάς αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι ένας καταξιωμένος ενεργειακός επιστήμονας με διεθνή εμπέλεια και κύρος, αλλά και άριστος γνώστης της κυπριακής ενεργειακής πραγματικότητας. Με τις αναλύσεις και εισηγήσεις θέτει γερά θεμέλια που μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ενεργειακού τομέα της χώρας μας.

Γιάννης Τσουλόφτας, Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚ

Πιο αποτελεσματική άσκηση ΠΙΕΣΕΩΝ

Φαίνεται πως μόνο ρητορικά οι ηγεσίες Ελλάδος και Κύπρου ζητούν να μην δοθεί παράταση στην αξιολόγηση της Τουρκίας. Και μιλούν προς τα έξω με αυστηρότητα, λέγοντας πως αν γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να δοθούν α-