



**ΑΡΘΡΟ**

## Η δύναμη των εργαζομένων και η ευθύνη των πολιτικών



**Του  
Γιάννη  
Τσουλόφτα\***

**Η** τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το υδατικό στην Κύπρο είναι αναμφίβολα το αποτέλεσμα ατυχών και καταστροφικών χειρισμών από τους πολιτικούς προϊστάμενους του Υπουργείου Γεωργίας. Πολιτικοί προϊστάμενοι που είτε ήσαν ανεπαρκείς, είτε αδιάφοροι, είτε είχαν άλλες προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο υπουργείο.

Τίθεται επομένως το ερώτημα, θα έπρεπε να μπορεί ο κάθε πολιτικός να καθορίζει την εθνική στρατηγική σε σημαντικά θέματα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη των ειδικών; Ή, πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν οι ειδικοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) να είχαν αποτρέψει τη σημερινή κατάσταση; Έχουν στ' αλήθεια οι εργαζόμενοι, και ειδικά τα στελέχη και οι επιστήμονες ενός δημόσιου οργανισμού, τη δύναμη να πολεμήσουν και να αποτρέψουν καταστροφικές αποφάσεις των πολιτικών τους προϊσταμένων;

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό ας προστρέξουμε σε ένα άλλο παράδειγμα από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτό της Αρχής Ηλεκτρισμού και του θέματος της έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Όταν ο προηγούμενος πολιτικός προϊστάμενος στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προώθησε τη λύση της πλωτής μονάδας απούγροποίησης και τη δημιουργία ενός ιδιωτικού μονοπωλίου στο φυσικό αέριο, που κατά γενική ομολογία ήταν άκρως επικίνδυνη και επιβλαβής για την οικονομία του τόπου, οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ αντέδρασαν έντονα. Κυριολεκτικά βγήκαν στους δρόμους, φώναξαν, δημιούργησαν λόμπι, ενέπλεξαν επιστήμονες από το εξωτερικό, επιχειρηματολόγησαν με πειστικότητα και σε πολλές περιπτώσεις, διακινδυνεύοντας την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, κατάφεραν να ανατρέψουν μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα απέβαινε

καταστρεπτική όχι μόνο για τον οργανισμό τους, αλλά και για την οικονομία του τόπου γενικότερα.

Πώς θα ήταν σήμερα η κατάσταση στο υδατικό αν οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Υπουργείου Γεωργίας εισάκουαν την άποψη των επιστημόνων του ΤΑΥ και λάμβαναν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η σημερινή κρίση; Προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη γνώμη των επιστημόνων και των στελεχών των δημόσιων οργανισμών των οποίων προϊστανται.

Επίσης, οι εργαζόμενοι και ειδικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα πρέπει να μελετήσουν το παράδειγμα των εργαζομένων στην Αρχή Ηλεκτρισμού και να αναλογιστούν τη δύναμη αλλά και την ευθύνη που έχουν οι εργαζόμενοι και ειδικότερα τα στελέχη ενός δημόσιου οργανισμού.

**\* Ανώτερος Μηχανικός, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου**